

“In gesprek met je konijn”

Praten met dieren; kan dit wel?

~ Door Dierentolk Marjon Jasker ~

Jammer genoeg wordt een dierentolk nog vaak gezien als ‘zweverig’ of denkt men dat een dierentolk een charlatan is. Dat hij of zij de boel maar een beetje beduvelt. Gelukkig zijn er ook mensen die wel het nut van een dierentolk inzien en er open voor staan. In dit artikel probeer ik uit te leggen wat het beroep dierentolk inhoudt en wat men van een dierentolk kan verwachten.

Veel mensen zijn over het communiceren met dieren nog zeer sceptisch. Immers: wat niet zichtbaar, tastbaar en/of voelbaar is, is moeilijk te begrijpen en het is al helemaal moeilijk hier dan je geloof in te leggen. Bij mij was dit niet anders. Totdat ik een manier ging zoeken om onze vier honden, allemaal met een rugzakje, beter te kunnen begeleiden.

Cursus

Via internet kwam ik op de site van Mieke Zomer terecht. Mieke en haar partner Nathalie bieden verschillende cursussen aan waaronder ook een cursus genaamd “De Brontaal van de Dieren”. Tijdens deze cursus leer je communiceren met dieren. Hé, communiceren met dieren? Kan dat dan? Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt! Wow, praten met dieren, willen we dat niet allemaal kunnen?

“Het communiceren met dieren kan zoveel meer duidelijkheid brengen voor zowel het dier als voor de verzorger”

Meteen heb ik me aangemeld, in de hoop dat ik na het volgen van de cursus onze honden beter kon begrijpen en ze zo kon helpen.

In een volgend artikel zal ik dieper ingaan op wat ik tijdens deze cursus heb geleerd en hoe het communiceren met een dier verloopt. De cursus heeft me heel erg geïnspireerd, en ik ben ondertussen al vijf jaar werkzaam als dierentolk.

Nog steeds ben ik onder de indruk van hoe mooi wij met z'n allen in verbinding staan met het universum, met de energie om ons heen. Het communiceren met dieren gebeurt namelijk ook met behulp van deze energie. Ik heb absoluut begrip voor de sceptici onder ons, daar het voor sommigen moeilijk te bevatten is dat we met z'n allen met elkaar verbonden zijn. Wel ben ik ermee gestopt om te proberen de sceptici te overtuigen dat het daadwerkelijk mogelijk is. Ook probeer ik geen verklaring te vinden voor hóé het nou precies toch mogelijk is. Wat ik gewoon weet, en ook dagelijks ervaar, is dat men met alle diersoorten kan communiceren, of dit nu een bij is of een konijn. Het communiceren met dieren kan zoveel meer duidelijkheid brengen voor zowel het dier als voor de verzorger(s), denk bijvoorbeeld maar eens aan een konijn dat een onverklaarbare angst heeft voor het piepen van een deur, of een konijn dat de hele dag schijnbaar boos rondloopt.

"Op het moment dat ik in contact stond met het konijn kwam er een woordenvloed over me heen, zo lief, maar tegelijkertijd ook zo triest"

Helpen door te communiceren

Een paar jaar geleden had ik het genoeg met een konijn te mogen communiceren waarvan de verzorger er maar niet achter kon komen waarom zijn konijn toch altijd zo knorrig deed tegen hem, terwijl het konijn tegen zijn vrouw altijd wel heel lief was.

Op het moment dat ik in contact stond met het konijn kwam er een woordenvloed over me heen, zo lief, maar tegelijkertijd ook zo triest.

En nadat ik het konijn tot rust heb kunnen manen, werd me duidelijk dat de mannelijke verzorger veel leek op de man die het konijn

in zijn vorig leven had geslacht. Hier was dus duidelijk dat het desbetreffende konijn nog heel veel last had van afdrukken uit een vorig leven. Tijdens de communicatie heb ik het konijn kunnen helpen. Vanaf die dag vertrouwde het konijn de man des huizes en hoefde het dus niet meer boos door het huis heen te banjeren.

Psychisch of lichamelijk?

Het communiceren met dieren kan ook opheldering geven als de dierenarts er maar niet achter kan komen wat er nu aan scheelt, bijvoorbeeld bij haaruitval. Als een konijn haaruitval heeft en lichamelijk lijkt er niets aan de hand te zijn, dan kan in de meeste gevallen een diertolk hulp bieden.

Het kan namelijk zomaar zijn dat het door een voedingstof komt waar het konijn niet tegen kan, maar het kan ook een psychische oorzaak hebben waar een diertolk dan sneller achter kan komen. **MAAR: een diertolk is nooit een vervanging van een dierenarts!**



"Omdat haast geboden was, ben ik direct gaan communiceren met het konijn."

Wel staan gelukkig steeds meer dierenartsen hiervoor open, waardoor een samenwerking met de dierenarts zeker uitkomst kan bieden. Persoonlijk heb ik dit ook ondervonden bij een konijn waarvan de dierenarts niet meer wist wat ermee te doen. Het konijn was eigenlijk al opgegeven omdat symptomen had van een ziekte die hij niet bleek te hebben en de medicijnen sloegen dus totaal niet aan. De verzorgster deed er natuurlijk alles aan om haar geliefde konijn te redden, en al geloofde ze toen nog niet zo in het communiceren met dieren, op aanraden van een vriendin heeft ze mij toch opgebeld. Omdat haast geboden was, ben ik direct gaan communiceren met het konijn. Alles wat ik doorkreeg en wat het konijn me liet weten, heb ik op papier gezet en hiermee is de verzorgster naar de dierenarts gegaan. Aan de hand daarvan is de dierenarts gaan behandelen en hebben ze het konijn kunnen redden. Toch kan ik niet vaak genoeg benadrukken: mocht het lijken dat er iets mis is met je dier, dan is de eerste gang toch echt wel richting dierenarts!

Verzorgers én konijnen helpen

In mijn werk als dierentolk heb ik al vele verzorgers en, wat uiteraard voor mij nog belangrijker is, veel konijnen kunnen helpen. Deze hulp is zeer divers: het kan zijn dat een verzorger graag wil weten wat er in het hoofdje van het konijn omgaat: dan ga ik communiceren met het konijn zodat het konijn mij dit kan 'vertellen'. Sommige mensen willen weten waarom het konijn zich gedraagt zoals het gedraagt: dan communiceer ik niet alleen met het konijn maar ga ik ook proberen het gedrag te veranderen mocht dit gedrag onacceptabel blijken, door onder andere het konijn duidelijk te maken wat de consequenties kunnen zijn als hij of zij zo doorgaat. Of ik laat weten dat als het konijn ander gedrag vertoont hij of zij zich veel beter zal gaan voelen. Andere mensen hebben een dieper probleem, zoals waarom hun konijn steeds bijt of waarom het konijn zo bokt.

Hier ga ik niet alleen communiceren maar ook behandelen.

Hiernaast kan een dierentolk ook hulp bieden bij overleden konijnen, bijvoorbeeld wanneer de verzorgers nog met vragen blijven zitten. Heeft het konijn geleden, hoe is het dier overgegaan, is hij nu gelukkig?

Zo'n communicatie kan dan positief bijdragen aan het rouwproces en verwerking van de verzorger maar ook van het dier.

"Wat het voor mij zo leuk maakt om met een konijn te mogen communiceren is dat de meeste konijnen zeer gezellige klets-kousen zijn waar ik zeer makkelijk contact mee krijg."

Gezellige klets-kousen

Wat het voor mij zo leuk maakt om met een konijn te mogen communiceren is dat de meeste konijnen zeer gezellige klets-kousen zijn, waar ik erg makkelijk contact mee krijg. Konijnen houden van gezelligheid en nemen niet vaak een blad voor hun mond. Ook zijn konijnen zéér intelligent, wat dan tegelijkertijd natuurlijk ook een probleem kan vormen voor de verzorger, omdat konijnen zich over het algemeen snel kunnen gaan vervelen. Ik heb al met zoveel konijnen mogen communiceren dat ik de tel kwijt ben geraakt. Alle communicaties waren even fascinerend, sommige zeer triest, en bij sommige konijnen voelde ik duidelijk dat hun vorige leven(s) hun geluk min of meer in de weg stond. Gelukkig heb ik, vaak samen met de verzorger, het konijn meestal wel kunnen helpen.

Van boos naar genieten

Zo was er eens een blind konijn wat boos en nukkig was. De verzorger vroeg zich af wat er met hem aan de hand was. Ik kwam erachter dat hij getraumatiseerd was. Door verwaarlozing en slechte behandeling in zijn voorgaande jaren als klein konijntje, vond hij het erg moeilijk om mensen te vertrouwen, te genieten en vrolijk te zijn.

Het konijn waar hij mee samenleefde was het tegenovergestelde van karakter: zij was vrolijk en open en onbezorgd. Het boze konijntje ergerde zich aan haar houding en uitte dit door op haar te jagen.

In het begin ging de reading wat moeizaam, omdat het konijn achterdochtig was, maar uiteindelijk heb ik hem kunnen helpen. Het gedrag van jagen op zijn maatje werd hierdoor minder. Hij had behoefte aan meer aandacht van zijn verzorger. Met deze informatie kreeg de verzorger wat meer begrip voor hem, waarna zij hem meer (en andere) aandacht is gaan geven. Door veel tegen hem te gaan praten, en het een en ander uit te leggen, kon hij zich wat beter ontspannen. Hij durfde nu iets meer te gaan genieten van de aandacht die hij van zijn verzorger kreeg. Het vertrouwen kon op die manier worden opgebouwd.

Ten slotte

Voordat ik communiceerde met dieren zag ik een konijn alleen als een huppelend wezen, nu weet ik wel beter. Niet alleen zijn konijnen intelligent en super gezellige lieverds, maar ze zijn zeker ook zeer spiritueel aangelegd! Wat een mooi en dankbaar beroep heb ik toch, ik zou echt niet anders meer willen!

Auteur: Marjon Jasker

Tekeningen: Roosje~Rosalie ©

*"Iedereen kan leren communiceren met dieren,
Ja echt, iedereen. Je kunt het vergelijken met zingen:
iedereen kan zingen,
maar wil je goed en mooi kunnen zingen
dan zul je hiervoor lessen moeten gaan volgen."*

Marjon

